

Harz-reis 2019

In de Harz, met Blankenburg als centrum, ligt de dierenriem in de vorm van oeroude krachtplaatsen. Hier werden ooit goden vereerd, offers gebracht en gebeden en rituelen uitgevoerd om een bepaald proces te ondersteunen of versterken. Deze bijzondere plekken zijn in de 90-er jaren herontdekt en opnieuw in kaart gebracht.

Afgelopen jaren ben ik vaak naar de Harz gereisd en heb de bijzondere krachtplekken van deze dierenriem meermaals bezocht. Telkens weer een werkelijk heel bijzondere ervaring.

In juni ga ik weer met een groep mensen een lang weekend naar Blankenburg om een aantal van deze plekken te laten zien, verder te ontdekken en onderzoeken.

Heb jij zin om mee te gaan?

Om alvast een indruk te krijgen kun je de volgende link volgen: www.derhimmelaufenden.wordpress.com



Verblijf:

We verblijven in Wellnesshotel Felsengrund-Alcyone in Bad Suderode, in de buurt van Blankenburg. Het hotel heeft hoofdzakelijk 2-persoonskamers. Website: <http://www.wellness-felsengrund.de/nl>.

Wanneer?

19 t/m 23 juni 2019. Vertrek: woensdagavond ± 17:30 uur vanaf Enschede.
Terugreis: zondag 23 juni. Tijd in overleg.

Voor wie?

De groep is voor iedereen die de bijzondere krachtplekken wil bezoeken en ervaren. Deze zijn gekoppeld aan de Germaanse goden en tekens van de dierenriem en er kan naar behoefte aandacht worden besteed aan de Germaanse mythologie en astrologie. Deelnemers kunnen hun eigen geboortehoroscoop meenemen en hier kan evt. mee gewerkt worden. Op vrijdag 21 juni zullen we aandacht besteden aan de zomerzonnwende.

Programma:

Er is geen vooraf vastgelegd programma. Overdag zullen we een of meer krachtplekken van de dierenriem bezoeken. Gezamenlijk overleg welke. We nemen voldoende tijd om er te zijn, rond te kijken, te voelen en ervaren. Naar behoefte kunnen we met elkaar een oefening, visualisatie of meditatie doen. Belangrijk om dat te doen wat voor ieder goed voelt, alleen of gezamenlijk. Ervaringen delen en uitwisselen. Ik beschouw mijzelf vnl. als gids. Om te voorkomen dat we met de groep niet zomaar terecht kunnen in een restaurant, zal ik hier van te voren moeten reserveren. De restaurants zijn kleinschalig en hebben ook vegetarische gerechten.

Deelnamekosten:

Voor mijn begeleiding als 'gids' betaal je € 50,-. Daarnaast bestaan de kosten voor deze reis uit 4 overnachtingen met ontbijt (± € 160,-), Kurtax (toeristenbelasting) (€ 10,-), reiskosten vanaf Enschede op basis van 3 personen per auto (chauffeurs krijgen een reiskostenvergoeding) (€ 40,-), verplaatsingskosten naar de diverse krachtplekken (€ 10,-), 3x lunch (± € 15,-) en 3x warme maaltijd in een restaurant (± 60,-).

Niet inbegrepen zijn: evt. toeslag voor 1-persoonskamer (€ 15,- p.n.), drankjes en versnaperingen, evt. koffie drinken onderweg, evt. extra lunch op zondag, reiskosten naar en van Enschede.

Wil je meer weten, dan kun je me ook bellen:
053-4772532.

Hartelijke groeten,
Hans Planje
info@hansplanje.nl

www.hansplanje.nl
creatief.management

